

Ο κόσμος μας με τα μάτια του Μικρού πρίγκηπα

- Το σύστημα κατέστρεψε την παιδική ηλικία
- Το μίσος και ο φόβος μόλυναν την ατμόσφαιρα

Πριν τις εκλογές οι πολίτες ήταν σε παραζάλη, αλλά υπήρχε η ελπίδα ότι οι φταίχτες και οι κλέφτες θα τιμωρηθούν. Όμως το σύστημα είναι λερναία ύδρα και με τα πανίσχυρα όπλα του, τα ΜΜΕ κατάφερε να σπείρει το φόβο, να θολώσει τόσο το τοπίο, ώστε πολλοί δεν ήξεραν «προς τα πού πάνε και γιατί.» Έτσι οι εκλογές δεν ήταν παρά ένα stop στο εκτυλισσόμενο σχέδιο, πάτησαν ένα κουμπί ίσα για να χάσει το πλήθος τον προσανατολισμό του και να βρεθεί μετά από μια περιστροφική δίνη στο ίδιο ακριβώς σημείο και μάλιστα σε πιο επικίνδυνη θέση. Την επομένη των εκλογών άρχισε η ελεύθερη πτώση, κάτι που εγκυμονεί το χειρότερο- την απώλεια συνείδησης.

Ένας πιλότος προσγειώθηκε «σώος» απ' αυτή την πτώση στην Αθήνα, ημέρα εθνικής εορτής στο Σύνταγμα και μας μιλάει για τον κόσμο που αντίκρυσε- μια απέραντη ερημιά-, όταν συνάντησε έναν πολύ περίεργο ανθρωπάκο, που τον κοιτούσε σοβαρά. Ήταν ο Μικρός πρίγκηπας και του έκανε ερωτήσεις, όπως:

- 1^η Πρίγκηπας: Τα αρνιά τρώνε τα μπαομπάμπ;

Και του εξηγεί ότι «αυτά είναι κάτι τρομεροί σπόροι, που πνίγουν το έδαφος με τις ρίζες τους, τρυπάνε όλο τον πλανήτη και άμα καθυστερήσεις, είναι αδύνατον μετά να τα ξεφορτωθείς και ο πλανήτης μπορεί να εκραγεί.»

Ο πιλότος αναρωτήθηκε πώς είναι αυτό το μπαομπάμπ, που προξενεί τόσο μεγάλο κακό. Έσκυψε λοιπόν και είδε στις ρίζες και στα κλαδιά του: βία, τρομοκρατία, κλεψιά, συμφέρον, υποκρισία, μίσος, ατομισμό και στο βάθος κάποιους πολιτικούς και ανθρώπους της εξουσίας χοντρούς, πρησμένους, που έτρωγαν ασταμάτητα από τους καρπούς του και τα

περιποιούνταν με πολλή αγάπη.

- 2^η - Πρίγκηπας: Μα πού είναι οι άνθρωποι;

Πιλότος.- Σήμερα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους, εκτός από την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και την κ. Μέρκελ, τους σωτήρες του έθνους. Όλοι οι άλλοι είναι επικίνδυνοι, «τους παίρνει ο άνεμος και τους πάει, δεν έχουν ρίζες και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα.»

- 3^η- Πρίγκηπας: Και το λουλούδι της δημοκρατίας, που φύτρωσε εδώ στα χρόνια του Περικλή;

Πιλότος.- Το έπνιξε το χρέος του έθνους, ήταν επικίνδυνο κι αυτό. Πήγαν να το κόψουν κάποιοι γκρίζοι κύριοι του ΔΝΤ, αυτό τους τσίμπησε με τα αγκάθια του κι εκείνοι το πάτησαν.

Πρίγκηπας.- Η αλεπού μου δίδαξε πώς εξημερώνουν τους ανθρώπους, για να μάθουν να αγαπούν. Αυτούς δεν τους εξημέρωσε κανείς;

Πιλότος- Όχι γιατί αυτοί αγαπούν μόνο το χρήμα, δεν βλέπουν τον άνθρωπο. « Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν.»

Πρίγκηπας- Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο, ακόμα κι αν πρόκειται να πεθάνεις.

Πιλότος-« Οι άνθρωποι στον τόπο σου καλλιεργούν 5000 τριαντάφυλλα στον ίδιο κήπο και δεν βρίσκουν εκεί αυτό που γυρεύουν.»

Πρίγκηπας-Κι όμως αυτό που ψάχνουν, θα μπορούσαν να το βρουν σε ένα μονάχα τριαντάφυλλο, ή σε λίγο νερό.

Πιλότος- Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες κι αυτές.

Πρίγκηπας- Όμως τα μάτια είναι τυφλά, πρέπει να βλέπεις με την καρδιά.

Την επόμενη στιγμή ένας μικρός χαλκάς, ένα κίτρινο φίδι ορθώθηκε και έριξε το δηλητήριό του στο πόδι του μικρού πρίγκηπα. Βγήκε από εκείνες τις χοντρές ρίζες του μεγαθήριου μπαομπάμπ. Ο πιλότος τον έσφιξε στην αγκαλιά του κι όμως αισθανόταν πως γλιστρούσε σε μian άβυσσο...

Πιλότος- Ανθρωπάκο, πες μου πως ήταν ένα κακό όνειρο.

Πρίγκηπας- Ό,τι είναι σημαντικό, δεν φαίνεται. Αν αγαπάς ένα λουλούδι, που βρίσκεται σε ένα αστέρι, όλα τα αστέρια θα είναι φίλοι σου, που ξέρουν να γελάνε. Εγώ θα πάω πίσω στο τριαντάφυλλό μου. Είμαι υπεύθυνος γι αυτό κι είναι τόσο ανυπεράσπιστο και είναι τόσο αθώο.

Το φως των αστεριών συνέφερε τον πιλότο.

Το λουλούδι της Δημοκρατίας, αυτό έχουμε χρέος να σώσουμε και προσευχήθηκε « Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική, μη παρακαλώ σας μη, μη παρακαλώ σας μην τη λησμονάτε τη χώρα μου ,για να ανθίσουν πάλι τα τριαντάφυλλα, για να μην κρυώσουν τα παιδιά το χειμώνα, για να έχουν φροντίδα οι άρρωστοι και ελπίδα οι νέοι. Ειδάλλως θα γίνει η έκρηξη

Κοζάνη

Γκουτζιαμάνη Γιάννα
φιλόλογος

Ο μικρός πρίγκηπας μπροστά στο Πολυτεχνείο

17 Νοέμβρη 1973 - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο : Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ψωμί-παιδεία-ελευθερία.

17 Νοέμβρη 2012. Ο τηλεβόας του Πολυτεχνείου μας καλεί να αφουγκραστούμε για μια στιγμή την ιστορία. Τί απέγινε το λουλούδι της δημοκρατίας που φύτρωσε το Νοέμβρη του 73 ποτισμένο με το αίμα αθώων; Η ατμόσφαιρα είναι θολή από τα δακρυγόνα και διάχυτος ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο, που σπέρνουν τα ΜΜΕ και άλλες ύπουλες δυνάμεις.

Ο μικρός πρίγκηπας με οδηγό το αστέρι του φτάνει έξω από την πύλη. Το σκηνικό αναποδογυρίστηκε. Κατά μήκος του προαύλιου είναι παρατεταγμένη η κυβέρνηση και μπροστά τους οι 3 πολιτικοί αρχηγοί-εταίροι. Όλοι τους έχουν κρεμασμένα στο λαιμό κάτι μεγάλα λουριά. Και του γεννιούνται οι παρακάτω **απορίες:**

1η – Ποιός τους τα έβαλε εκεί και γιατί;

Πίσω από αυτούς διακρίνει κρυμμένους στα κάγκελα κάποιους γκριζούς άντρες με μαύρα γυαλιά, είναι τραπεζίτες. Αυτοί κρατούν τα λουριά και τα τραβούν, όταν κρίνουν ότι οι κυβερνώντες δεν πειθαρχούν επαρκώς. Όχι μόνο αυτοί. Ένα πρωτοπαλίκαρο επιβλέπει τις κινήσεις με το περιστρόφο στο χέρι. Κι ένας άλλος κρατά ένα μεγάλο πουγγί γεμάτο με χρυσό και δίνει bonus στο πουγγί του πιο πειθαρχικού και «αποτελεσματικού».

2^η – Πού είναι το σύνθημα, Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία;

Μουντζουρωμένα τα γράμματα, ακαταλαβίστικα. Οι λέξεις μοιάζουν με καρφιά μπηγμένα στο σώμα της δημοκρατίας: χρέος, δόσεις, φτώχεια, χρεοκοπία, χάος, φόροι, απολύσεις, ακρίβεια....

Απέναντι στους δρόμους οι πολίτες περπατούν πάνω σε κινούμενη άμμο....

3^η – Γιατί δεν έρχονται όλοι μαζί να φωνάξουν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου; Και είναι τόσο πολλοί και οι άλλοι τόσο λίγοι? Σκέφτηκε: οι μεγάλοι είναι πολύ περίεργοι, μοιάζουν σαν να μη βλέπουν μπροστά τους την πύλη του Πολυτεχνείου?

Αποφασίζει να κάνει μερικές ερωτήσεις στους παρατεταγμένους πολιτικούς και παίρνει τις παρακάτω απαντήσεις:

Πρίγκηπας – Τι σημαίνει ελευθερία;

Κυβερνήτης 1 – Οι «έξυπνοι» μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τα λεφτά τους, χωρίς κανέναν φορολογικό έλεγχο. Και οι άλλοι μπορούν να τρώνε στα συσσίτια, να ψάχνουν στα σκουπίδια ό,τι θέλουν, να παίρνουν ναρκωτικά, προκειμένου να βρουν τον παράδεισό τους.

Πρίγκηπας – Τι σημαίνει δημοκρατία;

Κυβερνήτης 2 – Να ψηφίζονται οι νόμοι που είναι κομμένοι και ραμμένοι για τη σωτηρία του έθνους.

Πρίγκηπας – Τι σημαίνει εθνική ανεξαρτησία;

Κυβερνήτης 3 – Δεν υπάρχει αυτός ο όρος στο ελληνικό λεξιλόγιο, καταργήθηκε. Στη θέση του μπήκε η παγκοσμιοποίηση.

Πρίγκηπας – Τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση;

Κυβερνήτης 1 – Ότι όλα τα κράτη του κόσμου υπακούν στους οίκους.

Πρίγκηπας – Στους οίκους ανοχής;

Κυβερνήτης 2 – Όχι. Στους οίκους αξιολόγησης, Fits, Stand... στους δανειστές μας. Οι δάσκαλοί σου κρίνονται ακατάλληλοι και επικίνδυνοι για το έθνος, να απολυθούν αμέσως.

Πρίγκηπας – Μα στους ομηρικούς χρόνους, «οίκος» ήταν το μέγαρο, στο οποίο δούλευαν όλοι και μοιράζονταν όλα τα αγαθά που παρήγαν, τα αυτοδιαχειριζόταν.

Κυβερνήτης 3 – Εδώ δεν είναι η αρχαία Αθήνα. Είναι η Ελλάδα του Παπανδρέου, του Σαμαρά του Βενιζέλου και του Κουβέλη και το «δημόσιο μέγαρο» έγινε πλέον μαγαζάκι προς εκποίηση....

Πρίγκηπας – Τί είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Μπράβος-της κυβέρνησης – Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οι άνθρωποι, όχι οι υπάνθρωποι. Εμείς δηλαδή. Οι «άλλοι» στον καιάδα, να καθαρίσει ο τόπος.

Πιο εκεί βλέπει έναν δικό μας, παρατρεχάμενο της κυβέρνησης.

Πρίγκηπας - Τι σημαίνει Δημόσια αγαθά;

Κύρ. παρά τη κυβερνήσει – Αυτό το είδος τελείωσε. Φέραμε την επανάσταση, που θα σώσει το έθνος. Όλοι οι νέοι πλέον θα αναζητούν την τύχη τους, και όλοι οι Έλληνες παιδεία, υγεία και δουλειά έξω από το κράτος. Να μάθουν να τρέχουν στην αρένα του ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα, τέρμα τα σίγουρα.

Πρίγκηπας – Μα αυτός έπαιρνε 25 χρόνια μισθό από τη ΔΕΗ, πήρε σύνταξη από αυτήν και εφάπαξ. Τώρα παίρνει το μισθό του βουλευτή και μετά θα πάρει και τη βουλευτική σύνταξη?

Ο Θουκυδίδης όμως είπε ότι ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη με α) την «πρόνοια», την πολιτική του οξυδέρκεια, β) την ανωτερότητά του ως προς το χρήμα, «χρημάτων τε διαφανώς αδωρότατος» και γ) το πολιτικό θάρρος να λέει την αλήθεια στο λαό. Και ο πολίτης έχει χρέος να συμπεριφέρεται υπεύθυνα, με λογική, σύνεση, ενδιαφέρον για το συμφέρον της πόλης, ανωτερότητα και ανθρωπιά. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε ξανά στο σχολείο, για να μάθουν την ιστορία της Ελλάδας.

Και με το αστέρι του στο χέρι έγραψε στον τοίχο:

- **Ψωμί – παιδεία – ελευθερία.**
- **Τα όνειρά μας θα γίνουν οι εφιάλτες σας.**
- **Οι κραυγές των πεινασμένων και των απελπισμένων θα ταράζουν τον ύπνο σας.**
- **Θα φύγετε. Είστε το μίasma στη χώρα της Δημοκρατίας.**

Αυτό το αστέρι θα γίνει ο φάρος αυτού του κατατρεγμένου κόσμου.

Κοζάνη 15-11-2012

Γκουτζιαμάνη Γιάννα
Φιλολόγος